

niet alleen

(de Leeuw/Buyse)

de regen slaat zich stuk tegen de ramen
de wind jaagt de lichten heen en weer
de stad trekt zich terug achter z'n stenen
de boulevard biedt geen beschutting meer

de nacht kent geen genade voor de eenling op de straat
de kou trekt door de dikste kleding heen
dus kom snel binnen trek de deur dicht en wees welkom
het is hier warm we zijn hier niet alleen

kom dans met mij
op vier wankelende benen
kom dans met mij
met alle ogen dicht
kom dans met mij
dans deze nacht met mij
we dansen tot het eerste ochtendlicht
je bent niet alleen

je hoeft me niet te zeggen waar je bent geweest
je hoeft me niet te zeggen wat je hebt gedaan
we vergeten het vanavond
vergeet het voor één avond
vergeet het want een nieuwe dag breekt aan