

laat het achter je

de dagen zijn donker
de nachten zijn lang
de wegen duister
en het stormt in je hoofd
we zoeken de warmte
in deze verbitterde kou
maar waar kan je heen
als het vuur langzaam dooft

laat het achter je
laat het licht weer binnen
laat het achter je
laat het licht weer winnen
het is niet te laat

de weg ligt open
de horizon lonkt
dus stap uit de schaduw
stap in, en rijd met me mee
trek de voordeur
met een klap achter je dicht
we rijden naar nergens
je weet precies waar dat ligt

het wordt een lange reis
naar een nieuwe start
met een volle tank
en een juichend hart
gaan we bergop
tot jij weer boven staat
want wat de klok ook zegt
het is nog niet te laat