

bloedrode maan

leg de krant weg, liefste
er is niets dat je nog kan doen
sluit je ogen voor de waanzin
die het land vandaag regeert
vrijheid wordt een dwangbuis
als de wereld je negeert
onder een bloedrode maan

zet die tv uit, liefste
er valt niets meer te zien
voor jouw roodomrande ogen
en de onmacht die het kweekt
want iedereen is schuldig
staat op het scherm gekerfd
met ruw gebroken nagels
in een taal die niemand spreekt
onder een bloedrode maan

zie ons hier nu staan
de wereld is mooier als je samen kijkt
de wereld is groter dan ons eigen gelijk
alles gezegd, alles gedaan
onder een bloedrode maan

dus klap je laptop dicht, mijn lief
kom mee, het is al laat
er is geen ander antwoord
dan de troost die op ons wacht
in die liefdevolle zege
op een slapeloze nacht
onder een bloedrode maan