

## **we horen bij elkaar**

de avond valt na een lange dag  
het eerste glas smaakt goed  
schoenen uit, stropdas los  
vanavond niets dat moet  
de wereld gaat op vliegtuigstand  
het hele weekend vrij  
dus laptop uit, gordijnen dicht  
maar er knaagt iets diep in mij

want ik wil bij je zijn  
na zo veel jaar  
is het zonneklaar  
jij en ik en ik en jij  
we horen bij elkaar

de kansen die we samen kregen  
verspeelden we net zo snel  
veel te druk met god-weet-wat-niet-al  
maar dit keer lukt het wel  
want er komt altijd weer een eerste keer  
als in een eeuwig deja-vu  
het is nooit echt nooit voor jou en mij  
voor ons is het altijd nu

wat waren we jong  
en zoveel onvervulde dromen  
wat waren we jong  
en het mooiste moet nog altijd komen  
het allermooiste moet nog altijd komen