

alleralleenst

de koffie is oud
de ramen zijn vuil
de asbak is vol
de kruimels in bed
ik slof door het huis
niets op tv
de avond is lang
als jij er niet bent

mijn wereld is leeg
en ik vrees dat ik kreeg
wat ik verdiende
mijn wereld is leeg
en ik vrees dat dit is
wat ik kreeg

het eten is koud
de borden zijn vuil
de glazen zijn leeg
het bed veel te groot
en de bloemen die ik kocht
staan te sterven in de gootsteen
ze schreeuwen zwijgend
het spijt me enorm

twee min een is nul
ik ben allener dan alleen
de leegte om me heen
is tot de rand gevuld
ik ben allener dan alleen
alleralleenst